

## Hej! Jag heter Zakharias och kandiderar till posten som förste kurator för 2025.

Jag föddes på landsbygden i Närke och växte till stor del upp i Lindesberg i Bergslagen i Västmanland. När jag var 16 flyttade jag hemifrån för att fortsätta tekniskt gymnasium i Uppsala. I mitt rum som inneboende i Gottsunda kom jag underfund med vad jag egentligen skall göra med livet – tjäna andra! Jag studerar därför till präst sedan VT21. När pandemin börjat lägga sig HT21 gick jag med i Gotlands nation.

Varför gick jag med i just Gotlands? Det är det många som frågat – jag har ju ingen koppling till ön personligen. Det enkla svaret är att jag kunde ha gått till många nationer, men det var bara på rätt sida ån som jag blev mottagen och välkommen på stört in i en *gemenskap*. I pandemins kölvatten var jag ny på universitetet och mina tidigare sociala sammanhang var helt splittrade – men här kom Gotlands nation med en ny gemenskap där jag fick utrymme och förtroende att verka för andra.



Jag tror att *ansvarsglädje*, dvs glädje i att anförtros ett uppdrag, är en stor anledning för varför de flesta tar del av nationslivet i Uppsala, och på Gotlands finns mycket ansvar och enorm glädje att få! Detta gäller inte minst de som kommer till någonting helt nytt i och med tiden i Uppsala; de vars sociala sammanhang fallerat eller som flyttat över kontinenter för att komma till vår lilla nation.

Min ansvarsglädje ledde snabbt till ämbetsroller. Under mina tre år som landsman har jag aldrig haft en termin med färre än två valda positioner. På mitt första landskap valdes jag till Marskalk (HT21-VT23) och Nationsmarskalk (HT21-VT24), två ämbeten jag behöll länge, redan samma termin blev jag Pluggfikavärd (HT21). Jag har också varit ledamot i Recentiorsnämnden, Valnämnden, och Teaternämnden. 2023 var jag med och startade Gotlands nations ridlag, Equites Natio Gotlandiqæ som jag varit Ryttnästare (=ordförande) för sedan dess. Jag har också varit Idrottsförman (VT23) där jag jobbade mycket med att ta fram nya stadgar för Gotlands nations Idrottsförening, GNIF. Innevarande termin är jag fortsatt Ryttnästare här på nationen, men också kassör för Teologiska Studierådet, samtidigt som jag studerar 150%

Dessa fält, nationens underföreningar och vissa av hennes styrdokument (policydokumenten särskilt), är områden där jag ser stor potential för förbättring. Jag vill ta vara på våra nya underföreningar och inlemma dem i den gotländska gemenskapen. Jag vill sprida ansvarsglädje och stolthet över det förtroende som ges oss att verka som nation i Uppsala. Som 1Q vill jag uppnå detta genom att höja statusen för nationen i stort och vissa ämbeten som idag ses som mindre attraktiva, samt främja engagemang och samarbete mellan ämbetsmän, nämnder, underföreningar etc. Framförallt så vill jag tjäna den gemenskap som ständigt lyfter upp och bär mig genom min studietid i Uppsala.

Dixi.

Zakharias Särnqvist  
Teol.kand.



## Hej! I am Zakharias, and I am running for the position of first curator for the year 2025.

I was born in rural Nericia and in large part grew up in Lindesberg's mining district in Westmannia. At 16 I moved out on my own to continue my upper secondary education in design and engineering. It was while living in my squalid quarters in Gottsunda however, that I received my true calling in life: to serve! Hence, I study for ministry in the Church of Sweden since spring 2021. When the pandemic cooled off by the autumn that same year, I joined Gotlands nation.



Why then, did I join Gotlands in particular? Many have asked this since I really have no personal connection to the island. The simple answer is that, while the nations I could have joined are manyfold, it was at Gotlands that I was accepted and with open arms welcomed to a community. It was in the wake of the pandemic I stood as a newcomer to the university. Many of my communities from the before times lay shattered – but here was Gotlands nation with a new community where in me was placed both trust and opportunity to work with and for others.

I believe that the *joy of responsibility* is a major reason for why most people take part in nation life in Uppsala; and at Gotlands there is oh so much responsibility and joy to be given and received! This is not in the least true, I should think, for those of us who come into something entirely foreign during our time in Uppsala; for those who have moved across continents or who come from shattered communities to our little nation on the right side of the river.

The joy of responsibility that I felt swiftly led to various positions. During my three years at Gotlands, I have never held fewer than two elected student positions. At my very first landskap, I was elected Marshall (HT21-VT23) and Nation Marshall (HT21-VT24), two positions I held for a long time. That same semester I was elected Pluggfika host. I have been a member of the recentors', election-, and theatre committees. In 2023 I helped to create our nation's horse riding team, Equites Natio Gotlandiqæ, for which I've been "Hästmästare" (president) ever since. I have also been Head of Sports (VT23) at the nation, working to remake the bylaws of the sports association, GNIF. This current semester, I am continuing my work as Head of the riding team as well as being treasurer for the student union at the Department of Theology.

I wish to improve the nation's work with sub-associations and governing documents such as policies. I wish to see all parts of the nation incorporated into the same Gotlandic community. I wish to spread joy if responsibility, and pride in the faith that is put in us as a nation in Uppsala. As 1Q I will do this by giving more prestige to positions that today are seen as lower status. I will also encourage commitment and comradery between positions, committees, sub-associations etc. Above all, I wish to serve this community that lists me up and carries me through my time as a student in Uppsala.

Dixi.

Zakharias Särnqvist, BTh

